

Dus, mogen we jullie een paar dingen vragen?

- ↳ Laat ons als jeblieft geen kant kiezen.
- ↳ Maak geen ruzie waar we bij zijn.
- ↳ Zeg geen slechte dingen over elkaar tegen ons.
- ↳ Geef ons de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie.
- ↳ Luister echt naar wat we te zeggen hebben.
- ↳ Geef ons de ruimte om van jullie allebei te houden.
- ↳ Vergeet niet dat jullie samen voor ons hebben gekozen.

Een scheiding voelt als een veilig huis wat ineens helemaal verbouwd wordt. Muren eruit, nieuwe vloerbedekking, ander behang. Eerst is het één grote puinhoop en dan kan er langzaam iets moois tevoorschijn komen. Laat ons rustig mee verven en vraag ons wat we van het uitzicht vinden.

Zo bouwen we met jullie samen aan een nieuw huis. Met hier en daar een barst of een kapotte dakpan. Maar wel warm, veilig en stevig. Een plek waar wij ons weer thuis voelen. De sleutel hebben jullie net gekregen. ♥

Namens alle jongeren van Villa Pinedo

-X-

PS Ken je onze online training 'Aan alle gescheiden ouders' al met heel veel tips van kinderen?

